



Thiền sư Thích Minh viễn, thụy danh là Trần Ngọc Tuyền, sinh năm 1915 tại làng Mộ Trạch Trung, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Năm 17 tuổi, Thiền sư Tuyền đã nhập chùa Rạch Rừng thuộc xã Hòa Bình, quận Tam Bình xin quy y Tam Bảo với Hòa thượng Thích An Sơn (thiền sư gọi là Sơ ông núi Thiền).

Cũng trong năm này, Thiền sư Tuyền phát tâm xuất gia nhưng Cha mẹ không cho đi, vì trong gia đình chỉ duy nhất Thiền sư Tuyền là con trai nên ông bà cần mưu sinh giúp gia đình đỡ nợ rồi đổi Tông đường và tiếp nối gìn giữ gia nghiệp của Cha Mẹ đời đời, phụng thờ Tổ tiên. Vì thế Thiền sư phải vắng mặt, không dám cãi lời Cha Mẹ. Hơn 10 năm sau, Thiền sư Tuyền cùng gia đình dời về Cầu Thiền.

Ý chí xuất gia của ông dần dần thoát khỏi không quên, nên vào năm 59 tuổi (1973), Thiền sư Tuyền đã nhập chùa Phước Châu (thị xã Vĩnh Long) của Hòa thượng Hoàn Phú thọ phát xuất gia được các Bậc sư ban cho pháp danh Thích Minh viễn và thụy hiệu Sa Di trong năm này. Năm sau (1974) trở về chùa Phước Huệ (Trà Ôn) thọ giới với Thiền sư Bậc sư và giới chức về Thiền ký chùa.

Đến năm (1975), được Hòa thượng Hoàn Bậc sư cho đăng đàn thọ Giới Kheo Bậc Tát giới tại Thiền đình Cầu Thiền Quang (Sài Gòn). Năm (1976), Thiền sư Tuyền lên chùa Huệ Nghiêm (An Đông ng Đóa) tại Sài Gòn để nhận làm phó Trụ trì Thiền đình Phước Huệ và cho pháp hiệu Hoàn Thiền. Phía ngoài về Thiền chùa có lập một ngôi thiền thất, Thiền sư Tuyền thọ giới niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc 49 ngày hoặc 3 tháng.

Thiền sư rất siêng năng công phu và tinh tấn tu hành, chân thành của giới thoát nên Hòa thượng Hoàn Bậc sư cần làm phó Trụ trì Thiền đình Phước Huệ và cho pháp hiệu Hoàn Thiền. Phía ngoài về Thiền chùa có lập một ngôi thiền thất, Thiền sư Tuyền thọ giới niệm Phật, khi thì 7 ngày, 21 ngày, lúc 49 ngày hoặc 3 tháng.

Đến năm 2003 (Quý Mùi) Thiền sư Tuyền thọ giới hay đau yếu, đức thầy là Sơ cô Trí Thanh (Trụ trì

chùa Phc Hng) thng đ a Thng tĩa qua Cn Th đ khám bnh và đi u tr . Kho ng tháng 08 (Â.L), Thng tĩa bnh và nói v i S cô Trí Thi n: **"May đ cho Thy k này thôi. Sau kh i may n a!"**

Đn khuya ngày 20 tháng 10 (Â.L) tr bnh. Sáng 21 tháng 10 chuy n lên bnh vi n Đa Khoa Cn Th c p c u vì Thy b hôn mê. Đn tr a ngày 22 tháng 10, xin xu t vi n đ a v T đnh Phc H u.

Trên xe ch Tăng Ni và Ph t t ni m Ph t và tr ni m cho Thng tĩa và đôi lúc thy Thy ng tĩa kh m m c i. Khi v đn chùa Phc H u v n ti p t c tr ni m c u nguy n, lúc y Thy ng T a bng nhiên ni m ra ti ng **"NAM MÔ A DI ĐÀ PH T"**. Ch m t câu r i im lng ni m th m. Lúc còn kh e, Thng tĩa thng đ y **"Ph i ni m Ph t cho th t rành r , r ã ràng t ng ch t ng câu"**

Đi chúng v n tr ni m cho đn tr a ngày 24 tháng 10 âm lch năm Quý Mùi, vào 11 gi 5 phút (t c đ u gi Ng ) nh m ngày 17/11/ 2003, Thng tĩa an tng vãng sanh trong ti ng ni m hng danh Ph t A Di Đà c a đ i chúng. Hng th 89 tu i đ i, h l p 28 tu i đ o.



Đã được đăng tải trên trang web của Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan chức năng liên quan.